

OKTOBERFEEST DUITSLAND  
26-09 TOT 29-09-2014



MET  
MAURICE ( ALIAS MAUS )  
EN  
BERT

Vrijdag 26-09-2014

Dag 1 van onze reis naar het Oktoberfeest in Thüringen Duitsland.  
Wij ontmoeten elkaar op de parkeerplaats van de Rijnordhal te Arnhem.  
Het klikte meteen zij Maurice, wij gaan mooie dagen beleven.



Daar komt de bus, en de reis naar Friedrichroda kan beginnen.  
Maurice maakt in de bus al snel contact, zo leert hij ook zijn tijdelijke moeder kennen.



In Eisenach stoppen wij voor een grote pauze en ziet Maus Monique voor het eerst. Wauw wat een mooie vrouw zegt hij. En gelijk heeft hij, Monique is een mooie lieve vrouw. Tijdens de pauze en ons eerste biertje kan Maurice aan niemand anders meer denken dan Monique. Tot onze verbazing komt Monique tijdens het avondeten bij ons aan tafel zitten ( toeval ??)



Ik weet wel deze dag kan niet meer stuk.



Zaterdag 27-09

Het is 8 uur en wij maken ons klaar voor het ontbijt.



Na het ontbijt gaan wij ons omkleden en een plonsje wagen. Zie hem eens gaan een echte waterrat die Maus. hihhi Van zwemmen wordt je moe, onder het genot van een heerlijk zonnetje gaan wij dan ook een uiltje knappen. LOL

Na een uurtje zwemmen hebben wij het wel weer gezien en komt Maurice met het idee om het dorp te gaan verkennen. Zo gezegd zo gedaan op naar het Dorp.



We moeten wel ff de berg af en op pfffff Wat een end LOL

In het Dorp hebben wij genoten van een heerlijke lunch, een WINTZAK. Nu weer op naar het Hotel. Want

vanavond barst het OKTOBERFEEST los.





Tot eenieders verbazing hebben wij Hofkapel nooit gedacht die met ons mee reist. Zij zullen vanavond voor ons spelen, en het wordt mij een party gezellig,



### BIERTJE EN POLONAISE HOPPA

En zo wordt het al snel middernacht, moe maar voldaan is het nu tijd om naar bedje te gaan. Welterusten allemaal.



Zondag 28-09

Vandaag gaan wij op excursie, we beginnen bij een bezoek aan het stadje Meiningen.



Meiningen ligt op de oevers van de rivier de Werra. De stad is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op het knooppunt van diverse handelswegen. De naam Meiningen komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 982. In 1230 wordt Meiningen voor het eerst als stad vermeld. Vanaf 1583 was de stad het bestuurlijk centrum van het Henneberger Land. Van 1680 tot 1920 was het de hoofdstad van het hertogdom Saksen-Meiningen. Tegenwoordig is Meiningen het culturele, financiële en juridische centrum van Zuid-Thüringen. De stad is bekend om zijn theaters,

gebouwen, parken en stoominstallatie. Op het plein voor de stadskerk onze lieve vrouwen ( zie hier boven ) hebben wij genoten van een ijsje en heerlijke kopje koffie.



Op naar de chocolade fabriek. Even wat proeven en kijken hoe hier de chocolade berijdt wordt. Maus vind chocolade niet zo interessant, hij heeft meer oog voor Monique.







Als laatste bezichtigen wij de waterval van Thuringen, deze is door mensen aangelegd.  
Maar maakt hem zeker niet minder mooi.

Maandag 29-09

Vandaag beginnen wij aan de terugreis, maar eerst stoppen wij nog bij de Marienglashohle.



De Marienglas grot in de buurt van Friedrichroda is een indrukwekkende aandenken aan de



mijnbouw in Thüringen . De bouw van de ingang galerie is gestart in 1775, in de hoop op het vinden van koper. In 1778 werden uitgebreide gips deposito's ontdekt in plaats van de verhoopte koper leisteen. in 1784 vond men een kristallen grot, de enige natuurlijke holte in de mijn, met een diameter van iets minder dan tien meter. miljoenen jaren van de schepping vormden zich hier kleurloze transparante gipskristallen

van maximaal 90 cm lang Ze werden gebruikt om foto's van de Maagd Moeder Maria te versieren en het was in deze tijd dat de huidige naam " Marienglas " ( St. Mary's Glass ) ontstond. De mijnbouw van de kristallen werd verboden in 1848 , met behoud van een uniek natuurmonument. Het hoogtepunt van elk bezoek is de unieke Crystal Grot. Een brug van zo'n 70 meter lengte overspant de grot, met zijn aantrekkelijke reflecties.



## NOG WAT KIEKJES



Maurice het was super gezellig,  
Onze 1op1 reis. Ik hoop je snel  
Weer te ontmoeten tijdens een van  
de andere reizen van Tendens.



Groetjes Bert